



## Wie ben ik?

Ik ben Gina van Wijk. Getrouwd en heb twee kinderen. "Sara" heb ik gezien maar ik voel mij jong van geest. Vier dagen per week werk ik op een basisschool in Amsterdam. Een zeer afwisselende, energie gevende baan.

Behalve mijn grootste hobby, genealogie, heb ik nog meer hobby's zoals schrijven, bloggen, een opleiding volgen (van diverse NLP trainingen, Spaans, bedrijfspsychologie.... ik blijf de geest in beweging houden), lopen door de Waterleidingduinen, puzzelen, lezen en invoeren van oude aktes in de digitale archieven, reizen/trips, en genieten van het uitgaansleven.

Ik ben opgegroeid in een hardwerkend Drents gezin in Amsterdam. Drenten zijn geen echte praters en na het overlijden van mijn ouders werd ik nieuwsgierig, "wie ben ik nu eigenlijk en wie zijn mijn ouders".

De beruchte periode in het leven na 40 jaar welke u waarschijnlijk herkent.

Ik ben op zoek naar de verhalen van mijn ouders gegaan, deze heb ik ook gevonden. Zij geven mij een beeld van hun leven en verklaren veel patronen in mijn leven. Een waardevolle tocht.

Via sites als, [wiewaswie.nl](http://wiewaswie.nl), [allegroningers.nl](http://allegroningers.nl), het Gelders archief en [alldrenten.nl](http://alldrenten.nl), kwam ik al gauw verder.

Ook de kadaster boeken van Anton C. Zeven hebben mij enorm geholpen. 10 boeken met gemiddeld 300 bladzijdes over de bewoners van de diverse panden in Wageningen. Ik blijf ze lezen.

Genoten heb ik van de foto's van mijn vader over zijn verblijf op Sumatra. Ik heb zijn reis in de jaren 1947 tot en met 1949 volledig kunnen beschrijven. Daarbij heb ik de verhalen van zijn dienstkameraden toe kunnen voegen en zo een compleet beeld van deze jongeman welke vanuit zijn dorp meteen de wijde wereld in trok.

De gedachte dat ik uit Drenthe kwam is vervangen door de herkomst uit Wageningen. Ik ben nu beland in het jaar 1560. Gezien de naam "van Wijck" verwacht ik dat mijn voorouders uit Wijck bij Duurstede komen. Tja, het kan verkeren.

Wat heeft dit alles mij gebracht?

- Inzicht in bepaalde structuren van het gezin, sommige zaken vielen op hun plekje waardoor ik het ook weer een plekje kan geven.
- Een heerlijke hobby en daarbij bracht het vrijwilligerswerk betreffende het lezen en invoeren van oude aktes. Het is een eeuwig durende hobby. Elk jaar vind ik weer nieuwe gegevens over mijn familie doordat er steeds meer digitaal beschikbaar komt.
- Veel (mail)contact met "verre" familieleden.

Het boek over de familie van Wijck/Wijk bevat nu 450 bladzijdes. Dit boek zet ik niet op deze website. Er zijn veel persoonlijke gegevens vermeld. Ook mijn verhaal is een onderdeel van dit boek en ik hoop ooit dat het een waardevol bezit voor mijn kinderen en de komende generaties zal zijn.